

Zalig de mens, die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden.



Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer

RICHARD DETRAMASURE

weduwnaar van Mevrouw

EMMA ROOS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VANDENBOSSCHE

geboren te Ronse, op 2 juni 1891 en er zacht in de
Heer ontslapen op 15 mei 1964,
gesterkt door de H. H. Sacramenten van de zieken.

Wie God bemint uit heel zijn hart, behoeft geen dood, geen oordeel of straf te vrezen, want de volmaakte liefde geeft veilige toegang tot God. Goed sterven is met Christus leven.

Hij was een goed en deugdzaam man, eenvoudig en rechtschapen. Hij vreesde God en vermeed het kwaad.

Met volle onderwerping aan Gods wil, aanvaardde hij een lange en onmedogende ziekte. Hij bewaarde de vrede in het lijden, de verduuldigheid in de aanhoudende beproeving.

De dood verschrikte hem niet. Hij was bereid, en verwachtte haar met kalmte, overtuigd dat de dood maar een wisseling is met de eeuwige vreugde. Uitgeput van krachten is hij dan een zalige dood gestorven.

Beminde echtgenote, alles wat mogelijk was, hebt u gedaan, om mij de gezondheid weer te schenken. God heeft er anders over beschikt en roept me tot zich. Hartelijk dank voor uwe liefde en zorgen.

Geliefde kinderen en bloedverwanten bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 d. aff.

Druk. Laurier, Ronse

Mevrouw Richard DETRAMASURE, geboren Anna VANDENBOSSCHE;

Mijnheer en Mevrouw Albert POT-DETRAMASURE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Marcel DETRAMASURE-VAN-GENEBERG, kinderen en kleinkind;

De familiën DETRAMASURE, LAURIER, ROOS, BAERT en VANDENBOSSCHE,

danken U van harte voor uw bliken van deelneming en godvruchtige gebeden.



RVN 628

